

NIEUWSBRIEF – HOE HET BEGON

Hoe het begon.

In de week vóór Pasen zei Liduin dat zij geen bloemen wilde op de begrafenis. Zonde allemaal. Ze wilde liever geld om er iets goeds mee te doen, net zoals bij ons 40 jarig huwelijks feest. (van het ingezamelde geld heeft Pater Joop Valentin in Ghana een scheikundelokaal ingericht).

Die dag was onze vriendin Truus Valentin bij ons en we hebben haar gevraagd onze wens aan haar broer kenbaar te maken. Dat heeft zij de andere dag, Witte Donderdag, gedaan. Hieronder volgt de mailwisseling daarover.

----- Original Message -----

From: <smaval@xs4all.nl>

To: <truusvalentin@casema.nl>

Sent: Thursday, April 17, 2014 11:29 PM

Truus,

Je skypt me op Witte Donderdag. Je laat me delen en meedenken in Liduine's en Aad's beraad aan de 'vooravond' van lijden en dood. Ze zouden een teken willen stellen vooraf om te getuigen dat de dood het einde niet is. Dat het leven is gegeven om door en terug te geven. Ze zijn wel in heel erg goed gezelschap op de juiste tijd: Wat is het Witte Donderdag gebaar van Jezus brood breken en kelk delen op de vooravond van zijn dood anders? Ik kom net uit de avond viering en het hield me bezig en heb aan hun gedacht. Dat is echter niet alles: Juist voor de viering komt een jonge vrouw/moeder, die zo arm is als de mieren en min of meer op de vuilnishoop leefde en die ik weer een beetje op de poten gezet (opstanding!)heb, zich na een lange tijd weer aan me presenteren; haar moeder was gestorven en voor de begrafenis riten was ze naar het noorden, waar ze vandaan komt, geweest. Dat verklaarde waarom de onderwijzers geklaagd hadden dat haar vijfjarig dochtertje dat ik op school geplaatst had niet meer kwam. Is dit toeval? Natuurlijk niet! Zoals de mensen hier plegen te zeggen: God slaapt niet! Als Aad en Liduine een teken van brood/leven delen willen stellen en ze willen mij er bij betrekken dan hoef ik niet verder te denken. Dat alleenstaande moeder gezinnetje moet een opening naar de toekomst krijgen. Waarschijnlijk ben je al naar bed, maar ik dacht dit moet ik gelijk maar even kwijt.

>

> Liefs, Joop.

di 22-4-2014 10:10

Beste Joop. Truus heeft je mail naar ons doorgestuurd. Ik hoef Liduin hierover niet te raadplegen, zeker weet ik dat zij dit goed vindt. Het was de bedoeling om in plaats van bloemen bij de uitvaart, begrafenis geld te vragen. Wij hebben als Evangelie gekozen voor de graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen. Maar hoe kunnen zorgen voor die vruchten? Daar hebben we denk ik anderen, lees jouw, voor nodig. Mijn zoon zegt altijd toeval bestaat niet. Ik heb de afgelopen tijd geleerd dat God mensen nodig heeft om zijn werken van Liefde uit te dragen naar mensen om ons heen. Niet altijd gemakkelijk, maar toch. Maar, daar kan deze moeder niet op wachten. Zeg we wat zij nodig heeft, hoeveel geld heeft zij nodig? Ik schiet het voor en ik weet heel, heel zeker dat dat bedrag voor een groot deel wel terug komt met, tijdens en na de begrafenis. Bovendien kun je zo, voordat je terug komt naar Nederland nog een en ander regelen. Als jij, jullie het bedrag willen voorschieten dan zal ik het overmaken naar jullie. Ik heb vorige week van onze hulp in de huishouding geleerd Alhamdullila, Soli Deo Gloria, God zij dank. Ik hoor van je.

di 22-4-2014 12:58

Beste Aad en Liduin,

Aad, bedankt voor je Paas Epistel; ik bedoel, het had een brief van Paulus kunnen zijn over de liefde en dat we elkaar nodig hebben. Het Goede Nieuws wordt nog steeds geschreven en het leven blijft het winnen van de dood. Wanneer de munt van het kruis gescheiden wordt, krijg je nooit een duurzame economie maar crisis. Ik heb het niet zo op de institutionele kerk, maar ik ben trots tot de (enige) religie te behoren die het kruis, ja zelfs liefde voor de vijand, preekt. We blijven in het prachtige symbool van de graankorrel geloven, en daden stellen, even klein en even vruchtbaar. In deze zin wil ik alsnog ook jullie een zalig Pasen wensen.

Even wat meer invulling van het teken dat jullie willen stellen: Het gaat niet om een daad of bedrag ineens; het zal een constante begeleiding vragen en aangezien ook ik niet het eeuwige leven hier op aarde heb, heb ik een van onze kindergarten onderwijzeressen gevraagd een soort zuster voor de moeder te worden en dan al gaande de noden vast te stellen en bij te staan. De oudste van de moeders twee kinderen komt bij haar in de klas, dus gelegenheid genoeg voor contact. Mijn eerste aandacht gaat ook inderdaad naar het kind, dat ze goed te eten krijgt, maar vooral dat haar schoolopleiding voor de toekomst verzekerd is; onderwijs is de enige mogelijkheid om uit de cirkel van armoede te komen. In eerste instantie laat ik 75 euro achter bij de 'zuster', te besteden naar de nood en haar goed denken. Als ik terug ben ga ik de situatie wat nader bekijken. Jullie bijdrage wordt de start en ik heb de zuster, die een diepgelovige jonge vrouw is, ook deelgenoot gemaakt van de herkomst van dat start bedrag, ter inspiratie en motivatie.

Aad en Liduin, fijn en bedankt dat we dat zo samen mogen doen. Voor nu tot ziens,
Joop.

di 22-4-2014 21:52

Joop,

Ook een Zalig Pasen natuurlijk. Vandaag heb ik Liduin vertelt van je mail en wat ik terug gemaïld heb. Zij vond het prima .Ik maak alvast eur. 100 over naar Bressillac ? Als ik voortaan iedere maand eur. 50,00 overmaak dan kunnen ze daar vooruit? Of wacht ik even daarmee totdat je terug bent in Nederland. Ik neem aan dat we elkaar nog zien?

Aat en Liduin van den Berg