

Project Ghana

Geluk vermeedert als je het deelt



INFO nr. 3

d.d. december 2014

Beste mensen. Zowat vier maanden zijn er voorbij en in die maanden is er een hoop gebeurd. Heel veel positieve dingen, gelukkig. De eerste stappen zijn gezet en wij zullen er verslag van doen.

Voor degene die nog even een geheugen steuntje nodig hebben zie de bijgesloten oudere info's. In het kort, Liduin wilde met haar begrafenis geen bloemen maar geld om daar na haar dood iets goeds mee te doen. Samen met haar en de kinderen heeft een bevriende priester in Ghana een vrouw gevonden met drie kinderen die letterlijk op- en van de vuilnisbelt leefde. De graankorrel moet eerst in de aarde vallen en sterven om daarna duizendvoudig vruchten te dragen. Liduin is dood maar haar werk gaat door in die arme vrouw ver weg van hier die wij mogelijk een ander- beter leven kunnen geven.

Inmiddels is er een kamer gevonden. Die is gehuurd voor een periode van vier jaar. De kamer is opgeknapt en voorzien van matrassen. Deze vrouw, Fati, is er heel blij mee.

De kinderen hebben schooluniformen gekregen, boeken en het schoolgeld is betaald en zij gaan nu naar school.

Fati wil proberen zelf geld te verdienen maar waarmee? Na overleg met haar mentor gaat ze in houtskool handelen en hiervoor hebben wij wat geld beschikbaar gesteld.

Begin november zijn twee broers van de priester in Ghana (hij is inmiddels overleden) naar Ghana geweest om de gedachtenis aan Joop Valentin mee te vieren en te beleven. Wij hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om weer wat geld ter beschikking te stellen en hebben ook een studente daar van een laptop kunnen voorzien. Tevens hebben wij een aantal foto's gekregen die onze verhalen wat onderschrijven.

Vandaag, maandag 22 december heb ik, Aat, via Skype live gesproken met de moeder(Faustina) en zoon(Francis) die Fati begeleiden. Een prachtige ervaring wanneer namen ook een gezicht krijgen. Prachtig om eens te ervaren hoe ook deze mensen hun best doen, geheel belangeloos, om de vrucht van die aarde gestalte te geven.

Het contact met Ghana is dikwijls moeilijk maar wel regelmatig en wij krijgen de indruk dat we goed geïnformeerd worden. Binnenkort krijgen we een verantwoording van de uitgaven en een onderbouwd verzoek voor meer geld voor kleding, medicijnen etc.

Als u nog wilt doneren, of iets van onze "kerstovervloed" kunnen missen dan is dat van harte welkom.

Rekening NL36ABNA 0556 3913 30 t.n.v. Project Ghana Voorburg. Bij voorbaat dank.

Wij houden jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Aat, Erwin, Jurgen en Arjan van den Berg

"Geluk vermeedert, als je het deelt"